



DE ROEPTOETER



Sinterklaas? Nooit van gehoord!

Corinne Rijks, Haarlem 2021

Een korte klucht van maximaal 30 minuten, te spelen door een willekeurig aantal leerkrachten, voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.

***Uitgangspunten:**

- Kinderen die hun leerkrachten toneel zien spelen hebben daar veel lol in. Bovendien geef je als spelende leerkracht ook een boodschap door: hoe oud je ook bent: je kan altijd blijven spelen en plezier maken. En optreden is voor iedereen haalbaar! Het samen lachen en zingen geeft daarbij een enorm sterk gevoel van verbondenheid.
- Deze klucht is een variant op de andere Roeptoeterkluchten en staat los van het Sinterklaasjournaal en kan op alle momenten van de sinterklaastijd worden opgevoerd.
- Het is een laagdrempelige opzet: geen toeters en bellen met licht, geluid, decor, kostuums, lappen tekst, maar met 2 of 3x oefenen te leren.
- Hou de kostumering en aankleding basaal: het moet echt nep zijn! Dus: de baard van de Sint hangt op half zeven! De pieten zijn niet zwart, maar dragen een muts of een kraag over hun gewone kleren. Boek en staf zijn leuk, maar niet noodzakelijk! Zie je het voor je? Mooi!
- De klucht heeft een hoog improvisatie karakter. Het kader en het verhaal geven richting aan het spel.
- Er wordt gebruik gemaakt van bekende deuntjes voor liedjes met een op het verhaal toegesneden eigen tekst. Dat maakt het instuderen en meezingen makkelijker.
- Speel het in een hal of gymzaal of brede gang.

***Het verhaal**

Sinterklaas en zijn Pieten komen moe terug, na een nacht hard werken. Het paard is ook moe en struikelt. Sint valt keihard op zijn hoofd. (Hij kan ook zonder paard struikelen over zijn mantel, uitglijden over een bananenschil of van zijn step vallen... zie maar wat er voor handen is!) Al snel is te merken, dat Sint zijn geheugen kwijt is. Hij is veranderd in een giechelende gekkerd. Hij vindt het allemaal dolletjes en grappig en lacht zich suf! Hij wordt in bed gestopt, maar de volgende ochtend is zijn toestand niet verbeterd. De HoofdPiet (HaaPee) besluit om dan zelf maar voor Sint te gaan spelen dit jaar. Maar de HoofdPiet valt ook (van het paard/ de fiets/ de step of gewoon over zijn eigen benen of over de staf... verzin het maar!) en daardoor vallen alle Pieten als dominosteentjes één voor één om. De laatste vallende Piet trekt Sint mee op de grond. Door die val krijgt Sinterklaas zijn geheugen weer terug en kan het feest gewoon doorgaan.

***Rollen**

Sint

Diverse Pieten (niet zwart!!!)

HaaPee (HoofdPiet)

Het paard(optioneel!): Twee collega's vormen samen een kop en een kont van één paard.

Gebruik anders een stokpaard of een als paard uitgedoste fiets of step... of laat één collega met

een paardenmasker opdraven... zie maar... gebruik wat je hebt!!!

***Gebruikte liedjes**

Oh , kom er eens kijken (aangepaste tekst)

Een slotlied naar keuze (Sinterklaasrepertoire)

Een lekker dansmuziekje voor de verkleedscène. ('Happy' van Farrell ofzo!)

***Wat heb je nodig?**

-Eenvoudige verkleedspullen (losse kragen en mutsen voor de Pieten, een mantel en een mijter en een baard voor de Sint, eventueel een paardenmasker/ attributen voor het paard of een step of fiets)

-Een bed voor de Sint

-Zakken met nepcadeaus

-Losse nepcadeaus

-Strooigoed

-Een ontbijtserviesje

***De scènes:**

Scène 1: (*het publiek zit al in de zaal/ hal/ gang/ het lokaal*)

-Sinterklaas en de Pieten sjokken vermoeid het speelvak op. In een lange rij. Sint puft en hijgt. De Pieten herhalen steeds de pufjes en hijgjes van Sinterklaas.

Sint: Hèhè...

Pieten: Hèhè...

Sint: Nounou...

Pieten: Nounou...

sint: Poehpoeh...

Pieten: Poehpoeh...

Sint: Tsjongejongejongejonge...

Pieten: Tsjongejongejongejonge...

-Sinterklaas komt te vallen (van het paard/ de fiets/ de step/ hij struikelt ergens over...) en alle Pieten vallen ook op de grond.

Scène 2:

-De Pieten krabbelen overeind en HaaPee helpt de Sint bij het opstaan. Dat gaat gepaard met bezorgde vragen en geruststellende opmerkingen.

HaaPee: Ach jee, Sinterklaas, wat was dat nou, Sinterklaas, kom maar Sinterklaas, ik help u overeind, Sinterklaas, heeft u zich pijn gedaan, Sinterkl...???

-Sint is giechelend en wel overeind gekomen. Hij moet erg lachen en kan niet stilstaan bijna. Hij onderbreekt HaaPee.

Sint: "Hihihihi... hahaha.... Wie bent u? Wat ziet u er gek uit, meneer/ mevrouw !

Hahaha...hohoho En die andere piefjes ook. Wat lollig allemaal! HIHIHI... Is er een feestje? Mag ik meedoen?

HaaPee (beledigd): Wat krijgen we nu, Sinterklaas? U kent mij toch wel, Sinterklaas? Ik ben uw eigenste Haapee. De HoofdPiet van Sinterklaas. Dat ben ik, Sinterklaas!

Sint (lacht zich suf): "Wat enigjes dat u zo boos bent... en wie is toch die Sinterklaas waar u het steeds over heeft? Hihihi...hik hik hik...

-Alle Pieten zijn geschokt en geschrokken en zeggen in koor:

Alle Pieten: SINTERKLAAS? DAT BENT U!!!



Sint: Sinter kla-ha-ha-haas... Nooooit van gehoord! Ik lach me gek. Wat zijn jullie grappig! Ik vind dit een leuk spelletje, hoor! Hihhi... woe hahaha...

Scène 3:

-Dan ziet Sinterklaas ineens de cadeaus liggen. Hij stormt erop af (achter op het toneel) en roept::

Sint: Oh... het wordt nog leukerder! Dolletjes! Cadeaus! Uitpakken!!!

-Sint gaat er een lekkere janboel van maken op de achtergrond. Hij scheurt met papieren en gooit met doosjes enzo...

-De Pieten steken de koppen bij elkaar voor overleg (Op de voorgrond).

-Dat overleg gaat **zingend**: op de wijze van: Oh, kom er eens kijken...

Alle Pieten:

Sint zij-hijn geheugen , dat is hij nu kwijt, wat een spijt.

Wat ū-hûn ellende en dat in deze tijd!

We stoppen he-hem maar gauw in bed, dat zorgt misschie-hien voor een reset, Sinterklaas moet wo-horden ondergestopt, voordat hij de boel in de war schopt.

Sint zij-hijn geheugen, dat is hij nu kwijt, wat een spijt, wat ū-hûn ellende in deze drukke tijd!

Haapee: Kom Pieten, grijp de Sint en stop hem in bed!

-Sint wordt beetgepakt en lachend in bed gestopt.

Sint: Dit is ook een leuk spelletje, zeg, lollig, hoor. Ik was de baby en ik ging slaapies doen... tututut....

-Hij valt al snel met duim in zijn mond in slaap...

-De Pieten gaan ook slapen.

Scène 4:

-De wekker gaat. De Pieten halen ontbijtspullen tevoorschijn en HaaPee maakt de Sint wakker.

Haapee: Goedemorgen, Sinterklaas. Wakker worden, Sinterklaas, het is tijd voor het ontbijt, Sinterklaas.

Sint: Hihhi... ben je daar weer, grapjas? En vertel mij nou es: Wie is toch die Sinterklaas? Oh... zijn dat pepernoten? Daar ben ik dol op! Wat een leuk ideetje: ontbijt met pepernoten> hihhi...hahaha...

-Sinterklaas gaat zitten proppen...

-HaaPee loopt denkend heen en weer en zegt dan: Dit kan zo niet langer. Ik, HaaPee, de HoofdPiet van Sinterklaas, zal dit jaar voor Sinterklaas moeten spelen. Snel, Pieten! We moeten omkleden!!!

Scène 5: (muziek aan)

-Alle Pieten gaan op een rij staan tussen Sint in bed en HaaPee.

-De Piet die het dichtst bij Sint is trekt hem steeds iets uit en geeft het kledingstuk door naar de volgende Piet in de rij. Tegelijkertijd komen er kleren van HaaPee via de doorgeefrij naar de Sint in bed. Slapstick! Gooi en smijtwerk! Na een tijdje (niet te lang over doen, hoor) is Sint veranderd in een Piet en HaaPee in een Sinterklaas.

-Maar dan gaat het mis: Haapee komt ten val en na hem vallen de Pieten één voor één als dominostenen om. De laatste Piet sleurt Sint mee in zijn/ haar val.

-Sint valt uit bed, is even versuft, maar staat dan op.

Sint: Alle pepernoten nog an toe! Wat is hier aan de hand? Waarom liggen jullie allemaal op de grond, Pieten? En HaaPee, wat doe jij daar met mijn kleren aan? Wil je die als de drommel aan mij teruggeven? Dan krijg jij deze van mij!!!

Haapee (bedremmeld): Maar natuurlijk, Sinterklaas en ik kan alles uitleggen... Sinterklaas...



-Onder de uitleg wisselen ze van kleren.

HaaPee: U was moe...

Sint: Ik was moe?

Haapee: En u viel...

Sint: En ik viel?

HaaPee: Op uw kop...

Sint: Op mijnhoofd?

HaaPee: En toen wist u niet meer wie u was...

Sint: Wist ik niet wie ik was?

HaaPee: En toen naar bed..

Sint: En ook weer op?

Haapee: U was niet u...

Sint: Ik was niet ik?

Haapee: Nee, dat was ik!

Sint: Ik begrijp hier geen sikkepit van, HaaPee, nou ja.. we zullen het er later nog es over hebben. Nu is er werk aan de winkel! Kom op Pieten! Zakken pakken en aan de slag!

Slotlied (samen met het publiek uiteraard...)

(De zak van Sinterklaas of Wie komt er alle jaren of... een andere lekkere Sinterklaashit...)

-Onder het zingen gaan de Sint en de Pieten af...

Veel plezier!

