



Een goed gesprek 6

We zitten in de kring en praten spontaan over symboliek. Symboliek? Met kleuters? Spontaan? Jazeker! Alleen noem ik het niet zo: we hebben het over de betekenis van gebaren, voorwerpen, kleuren, gebruiken. Hoe komt het dat iedereen weet dat rood gevaar betekent? En dat we allemaal in een vreemd land toch de wc kunnen vinden? De directe aanleiding voor dit gesprek is het feit, dat één van de kleuters een babyzusje heeft gekregen en mag trakteren op beschuit met muisjes.

Ik: Wat betekenen die roze muisjes?

Marie: Dat weet toch iedereen! Dat het een meisje is. De baby! En lichtblauw, dan is het een jongen.

Ik: Waarom zou dat zo zijn? Roze voor meisjes en lichtblauw voor jongens?

Marie ergerde zich al aan mijn eerste vragen, maar nu wordt ze bijna boos!

Ze zegt met klem: ROZE IS EEN MEISJESKLEUR EN BLAUW IS VOOR JONGENS...!

Ik: Is dat zo?

Floor: Jongens dragen toch geen roze. Dat is gewoon geen gezicht!

Alexander: Roze is eigenlijk wit met rood of met paars. Dan heet het lila.

Jolien: Roze was eerst mijn lievelingskleur, maar nu is dat lichtblauw. Ik vind lichtblauw ook erg mooi.

Hidde: Alexander heeft gelijk. Roze is geen kleur van zichzelf. Kijk, om roze te krijgen moet je rood hebben en dan wit erbij. Roze is een maak-kleur en rood is.... Dat bestaat al.... Dat is zo'n.... wat jij laatst zei, juf.... Zo'n baas kleur?

Ik: Een basiskleur?

Hidde: Ja! Een basiskleur. Je hebt kleuren die je maakt en kleuren die er al zijn. En dan is roze rood met wit en dat kan best bij een jongen. Als het een beetje donkerroze is, dan vinden jongens dat soms best wel mooi!

Enzo zit te knikken: Ik vind dat. En ik vind paars ook mooi.

Sarah: Donkere kleuren passen gewoon beter bij jommies, vind ik. En roze is licht en dat past beter bij meisjes.

Tijmen: Van alle kleuren heb je donker en licht: lichtgroen, lichtblauw, lichtpaars...

Samme: Lichtzwart heb je ook. Dat noemen we grijs.

Ik: Joliens lievelingskleur is lichtblauw en Eva draagt een lichtblauw vest. Dat is mooi, toch? Dat staat haar goed! En kan bijvoorbeeld Roy een roze trui aan?

De hele klas giert het uit! Roy? Een roze trui? Hij? Of all people?

Juultje lacht niet mee: Je kan wat je wil. Als Roy het wil, dan kan het!

Roy: Nou denk maar niet, dat ik dat wil!

Eerlijk gezegd, dachten we dat al...

Ik wil terug naar de hamvraag: Wie heeft dat eigenlijk bedacht dan, dat roze voor meisjes is en blauw voor jongens?

Lydia: Iedereen doet dat gewoon. Dat IS gewoon zo. Dat zegt mijn moeder.

Samme: Ik denk een professor...of...God?

Imke: Ik denk: roze! Dan wil ik roze. Ik denk: blauw. Dan doe ik blauw! Ik bedenk dat. In mijn hoofd!

Hein: Jezus heeft dat bedacht, denk ik, want het bestaat al zoooo lang...

Floor: Of iemand? Iemand dacht misschien: dat is leuk! Roze voor een meisje! En toen wou iedereen dat ook ineens. Ze hebben het nagedaan misschien...

Tijmen: Ik vind roze stom. Ik vind meisjes ook stom. Dus dat komt goed uit! Als mama bedenkt, dat ik roze moet, dan wil ik dat niet....en gaan we nu vrij spelen?

Diezelfde avond krijg ik een appje van één van de moeders: of ik een beetje voorzigtiger wil zijn met het bespreken en daarmee in stand houden, nee, zelfs stimuleren van rolbevestigende zaken. Zij ziet(...) "de juf van haar kind zich liever wat meer genderneutraal opstellen"(...)

Gelukkig mis ik soms een paar dagen van allerlei apps. Gek he?

