



Een goed gesprek 4.

We lezen in het boekje 'Klein maar dapper' van Berrie Heesen (Damon 1996) over Kasper, die graag dingen achterstevoren of ondersteboven doet. Een mooie aanleiding voor een goed kleutergesprek.

Ik heb deze *startvraag* voor de oudste kleuters (allen 5 en sommige al 6 jaar):

*Kan je alles achterstevoren doen?*

Nils: Ja, ik wel! Kijk maar!

Hij loopt achteruit door het lokaal. Dat wil de hele klas wel even proberen! Zo gezegd zo gedaan. Even later, terug in de kleine kring, zitten we ook nog achterstevoren op de stoelen en ook even ondersteboven en ook op een omgedraaide stoel, tussen de pootjes. Nu we toch bezig zijn...

Ik: *Kan je achterstevoren praten?*

Nils, gesterkt door zijn succes met zijn 1<sup>e</sup> demonstratie van zijn kunnen, zegt:

Ja, dat kan ik...dat kan.... maar... hoe moet dat eigenlijk?

Imke: Nee, juf, dat kan niet. Je kan wel doen dat papier stiften betekent en ja nee en nee ja en stiften papier. Dat heet omgekeerde wereld!

Timo: Ik kan wel achterstevoren praten.

Ik: Doe es!

Timo: Ja. Banaan mag ik juf?

De kinderen zijn onder de indruk. En ik ook! Nils laat het niet op zich zitten.

Nils: Ik kan het ook.... Appel mag ik juf?

Jolien: Je begint dan gewoon bij achter en dan ga je gewoon naar voren...

Roos: Of je doet dat de kast puzzel betekent.

Jamie: En ik doe het zo:

Jamie gaat met zijn rug naar mij toe vlak voor mij staan en zegt:

Peer, aardbei, citroen, juf, ik.

Lachen!!!

Ik: *Kan je ondersteboven drinken?*

Evi: Dan drinkt je rug ! En dat kan .... NIET!

De kinderen zijn het met haar eens! Er zijn grenzen!

Ik: *Kan je alles omdraaien?*

Jaaaa, roepen ze in koor.

Vinnie: De stoelen kan je omdraaien

Scott: Het krijtbord kan ik zo omdraaien, hoor!

Robin: De tafel!

Ik: *Is het dan nog wel een tafel?*

Robin: Ja, een ouwe of een nieuwe, maakt niks uit.

Imke: Of een gekke. Dan kom je de kamer in en daar is een tafel op zijn koppie en dan zeg je: wat een gekke tafel heb jij.

Dora: Dan is het geen tafel. Je kan toch niet op de pootjes tekenen of eten?

Juultje: Je kan beter de speelmat omdraaien. Dan is het toch nog een mat.

Jeanie: De bank omdraaien in de gymzaal. Dat doet meester Bram. Dan is het ineens een

evingwichtsbalk.

Puck: Kijk, ik draai de blokken om en om en ze blijven gewoon hetzelfde. En nu een boek!

Sophie: Dan moet je wel op kop voorlezen. Dat kan de opa van Jonathan....

Dat is knap van die opa, zeg! Wauw!

Roos: Als je achteruit wilt lezen, moet je gewoon achterin het boek beginnen...

Ik: *Kan je je naam omdraaien?*

Er wordt ja en nee geroepen, door elkaar heen en sommige kleuters proberen het hier en daar.

Ik: *Kan je de dag omdraaien?*

Timo: Waarom zou je dat dan willen?

Goeie vraag, Timo!!!

Vinnie: Nee, juf, dat kan niet.

Hij kijkt me er streng bij aan.

Janneke: Dan wordt de dag de nacht en dan komt er weer een andere dag, want de nacht wordt dan de dag...

Juultje: Als je de dag wil omdraaien, juf, dan moet je gewoon naar een ander land. Bijvoorbeeld in Argentinië, daar slapen ze als wij juist wakker zijn. Dat komt omdat de wereld draait.

Wat weten ze toch al veel, deze kinderen.

Puck: Je kan ook in de nacht wakker blijven en op de dag slapen.

Jeanie: Je kan ook van de maandag de donderdag maken. Dan eet je op maandag je donderdag-eten.

Roos: Ja, hallo ! En de andere dagen dan? Waar laat je die dan?

Janneke: Als je naar school moet, dan blijf je thuis en als je naar huis moet dan ga je op school blijven. Dat is ook een soort omgedraaide toestand.

Jan: Weet je wat je goed kan omdraaien, juf?

Nee, dat weet ik niet.....

Jan: Een bal! Als je hem schopt, draaitie al meteen! Hij kan niet stoppen bijna met draaien.

Timo zit met groeiende verbazing het gesprek te volgen. Waar gaaat dit over, zie je hem denken.

Waarom doen we dit? Ineens schiet hij rechtop en loopt naar de scheurkalender aan de muur.

Timo: Ik kan de hele kalender wel even omdraaien?

Hij voegt de daad bij het woord, samen met Nils en Robin en dan gaan we achteruitlopend, met de jassen achterstevoren naar buiten. De rugtassen op de buik!!! Alle ouders blij.....?

Alles voor de filosofie! Alles voor de wetenschap!

