

## Een goed gesprek 5

We lezen "La Grande Question" van Wolf Erlbruck. Alles draait om de vraag: Waarom zijn we op de wereld? Inderdaad een 'grote' vraag, die je met 'kleine' denkers prima kan behandelen! Waarom jij er bent... Er zijn verschillende karakters in het boek, die om beurten een antwoord hebben gevonden op de vraag. Tijdens het voorlezen, leg ik de boel af en toe stil om de kinderen hardop mee te laten denken. Pas op: dat kan de vaart uit een verhaal halen, dus: doseren die hap!

(...) Om je verjaardag te vieren, daarom ben je er, zegt je broer. En de kat zegt: Je bent op de wereld om te spinnen. En een beetje voor de muizen. Maar de piloot zegt: Je bent er om de wolken te kussen! En oma zegt: Je bent er om je lekker door mij te laten verwennen. De vogel: Om het hoogste lied te zingen. En de dikke man (hilariteit!!!) is er om lekker te eten, daar gaat het om! (...) Nils: Hij lijkt wel een varken.

Ik: Daar ken ik wel een liedje over! We zingen 'Een Nederlandse Amerika-haan die zie je a -van verre staan...) Dan lezen we weer verder.

(...) De drie is op de wereld, zodat je op een dag tot 3 kunt tellen.

Ik: En stopt het dan? Ben je klaar, als je tot 3 kan tellen?

Timo: Nee, er is nog veel meer om te tellen. En om te weten.

Jolien: Je bent op de wereld om iets te kunnen. En da je het dan doet. Dáár gaat het om.

(...) De soldaat is op de aarde om te gehoorzamen)

Wij oefenen even met in de houding springen en op commando weer 'op de plaats zit!'

(...) De hond zegt: Je bent geloof ik hier om te blaffen, maar soms huilen we naar de maan. (...)

Vinnie: Net als de wolven!

Nou, dat blaffen en huilen, dat kunnen wij kinderen ook! Hoor maar!

(...)De steen zegt: Je bent op de wereld om er te zijn.(...)

Ik: Leeft een steen?

Puck: Dat kan toch niet! Stenen liggen maar een beetje te liggen.

Roos: En ze eten niks.

Ik: Leeft een boom?

Scott: Ja, want hem groeit en zuigt met de wortels water uit de grond, dus...

Robin: En een boom eet...eh....blaadjes, toch?

(...) De vader zegt: je bent op de wereld omdat mama en ik van elkaar houden. De blinde zegt: Om vertrouwen te hebben (...)

Ik: Wat is vertrouwen?

Jelle: Dat je zeker weet dat iemand je helpt. Blinde mensen moet je helpen.

Vinnie: Dan ben je zijn vriend.

Ik: soms helpt een hond een blinde,

Timo: Of een vreemde.

(...) De bakker is op de wereld om vroeg uit bed te komen. (...)

Ik: Stel je eens voor: een wereld zonder bakkers! Hoe zou dat eruit zien?

Robin: Dan gong er niemand bakken.

Puck: Dan hadden we geen brood!

Roos: Dan konden we niet eten.

Jelle: Zonder eten ga je dood, maar zonder drinken ga je nog meer dood.

Imke: Je moet groot worden. Als je eet, als je de korstjes eet, dan word je groot en sterk.

(...) Het zusje zegt: Je bent op de wereld om van jezelf te houden.(...)

Ik: Wat gebeurt er als je niet van jezelf houdt? Als je jezelf niet lief vindt? Of niet stoer? Of...?

Imke: Dan stomp je jezelf in je buik of je slaat op je hoofd. Dan doe je jezelf pijn.

Floor (met gevoel voor drama. Ze legt haar handen gevouwen over haar hart en kijkt heel somber):  
Dan ga je sterven. Dan zorg je niet goed voor jezelf. Dan ga je dood van de honger. Dat heet  
verhongeren.

Jay: Me broer doet dat! Dat hij zich slaat op ze hoofd. Dan vindtie hemzelf stom!

(...) En de moeder zegt: je bent op de wereld omdat ik van je hou. (...)

Vinnie, met een verachtelijke snuif, zo van, vertel me eens iets nieuws: Dat zeggen alle moeders.

Ik: Zouden jullie iemand uit dit boekje willen zijn? Of iemand anders?

Jolien: Ik wil een mens zijn.

Imke: Ik wil heel groot en sterk zijn. Ik wil een reus zijn. En die zit lekker niet in het boek. Die is daar  
te groot voor. Die past niet.

Roos: Ik wil wel....Romy zijn... met van die krullen...

Roos kijkt bewonderend naar haar vriendin.

Scott wil wel 'een super coole rochster' zijn en Robin een politie. Dora wil graag een jongen zijn.

Daar kijkt niemand van op: Dora is eigenlijk al een jongen, toch?

Vinnie: Ik wil me grote broer zijn en dan is hij mij.

Nils: Ik wil een...eh.... straaljager zijn. Mag dat ook , juf?

Dat mag!

Nu komen ze allemaal los: stewardessen en prinsessen willen ze zijn, maar ook een krijtbord  
(Sophie, met veel gegiegel.) en een wasmachine (Puck doet even voor hoe dat eruit zou zien) en  
een zingeres( Jeany) en een stoplicht. Een stoplicht? Leg eens uit, Timo?

Timo: Want ik wil dat de auto's nooit meer rijden.

Juultje wil wel een droger zijn.

Imke: Hee, dan hoor je bij mij!

Dante wil wel een 'kaboy' zijn, met grote spierballen.

Dante: Want dan is iedereen mijn vriend!

En daar kunnen we niet meer overheen...

