

WWW.DEROEPTOETER.NL

VANDAAG HAD IK DE OLIFANT WEER OP BEZOEK.
HY DRUKTE ZWAAR OP MY:
MYN BORST DEED ZEER.
HY TETTER-SCHETTERDE
EEN WOEST-MOOI DROEVIG LIED.

IK KENDE ALLE WOORDEN.

