



Is er dan niemand boos?

Een opzette voor een filosofisch gesprek naar aanleiding van het mooie verhaal over de Klipdas van Toon Tellegen. (Uit de bundel : Is er dan niemand boos? Querido ISBN 978 90 451 1688 4)

Lees met de kinderen het verhaal van de Klipdas. De jongsten lees je voor, de oudsten kunnen het verhaal zelf lezen. Voor de middenbouw kan je zelf een inschatting maken: voorlezen of zelf lezen? Mijn voorkeur gaat uit naar het voorlezen. Ik doe het graag en kan tussen het lezen door meteen aan de slag met vragen stellen.

Het is maar een kort verhaal, maar het leent zich goed voor een gesprek over de emotie boos en over of het fijn is om veel of juist weinig te weten.

Lees steeds een kort stukje en stel dan je vragen. Vertel de kinderen van te voren, dat je vragen voor ze hebt!

Bij de zelfleesversie heb je zelf een werkblad gemaakt, met daarop de vragen die de kinderen in een onderling gesprek kunnen behandelen.

Start met het lezen van blz 5. (...) Elke avond, als de zon onderging..... t/m teleurgesteld naar huis(...). Mogelijke vragen:

- Wat maakt jou boos? Kan jij je boosheid stoppen? Kan je boos zijn op jezelf?
- De Klipdas is boos op de zon. Kan dat?
- Hij is ook teleurgesteld. Wat is het verschil tussen boos en teleurgesteld?
- Waar komen de tranen van de Klipdas vandaan?

Lees nu verder. (...) Hij woonde in een klein donker huis....t/m blz 6..... Of dat ik ga verhuizen, zodat hij voortaan helemaal voor niets schijnt? (...) Mogelijke vragen:

- Kan je zo boos worden, dat je iets kapot wil maken?
- Helpt het om te dreigen?
- Is boos zijn een goede manier om iets gedaan te krijgen?
- Af en toe boos zijn is goed! Ben je het hiermee eens? Waarom wel? Waarom niet?

Lees nu blz 6 (...) elke avond dacht hij urenlang.... t/m blz 7..... Onverrichter zake naar huis (...)
Mogelijke vragen:

- Wat betekent verraad?
- Ben jij wel eens verraden? Heb jij weleens iemand verraden? Wat gebeurde er toen? Hoe voelde jij je toen?
- Volgens de klipdas hoort berouw bij verraad. Kan je dat uitleggen?

Lees nu het verhaal helemaal uit. Laatste vragen:

- Kan je alles weten?
- Wat weet de klipdas niet?
- Wat zou hij moeten weten om gelukkiger te zijn?
- De klipdas voelt zich niet alleen boos. Wat voelt hij nog meer?

- Kan je alles onthouden wat je leert?
- Kan je alles leren?
- Wat is het verschil tussen weten en geloven en begrijpen?
- Hebben jullie een tip voor de Klipdas?

Opdracht: schrijf een brief aan de klipdas. Of maak een troostende tekening voor hem.
Veel plezier!

