



Een goed gesprek (3)

Gijs (4 jr) loopt op het plein stokjes tegen elkaar te slijpen. Hij komt naar me toe en zegt: Met deze twee stokjes ga ik jou vannacht dood-toveren, als je slaapt.

Ik schrik! Gijs kijkt me guitig aan en vervolgt:

Ja, want dan kan jij niet meer zo bazig zijn. Dan hebben wij lekker geen juf meer!

Ik moet lachen.

Gijs: Het is geen grapje, hoor!

En met een verontwaardigde blik wandelt hij verder. Even later komt hij met een hele troep andere kleuters in zijn kielzog terug naar de juffenbank. Blijkbaar heeft hij ze opgepord met zijn plannen voor mijn aanstaande overlijden?

Donny(5jr) gaat naast mij op het bankje zitten en vraagt:

Juffie, wat is de dood?

Ik, enigszins overvallen: Eh... dat is doodgaan.... Het moment waarop je ...eh..... dat je niet meer.....

Donny valt me in de rede met:

Ja, dat weet ik heus wel, maar wat is dan de dood?

Hij legt de nadruk op het woordje 'de'.

Lars(6jr) zegt: Dat is een spook, Donny.

Nicky (5jr): Een geest zal je bedoelen!

Dietje(5jr): Dat je een engel wordt. Dat zegt mijn mama.

Mitchell(5jr): Ik weet het: als je dood gaat, blijven je botten beneden en dan gaan je hersens naar boven.

Tessa (4jr): Naar de hemel...

Even later, we zitten weer in de kring, vertelt Gijs dat zijn wandelende tak, genaamd Jan, is doodgegaan. Meike vertelt, dat poes Tommie is doodgegaan. In beide gevallen zijn de dieren met liefde en zorg begraven. Jennifer wil van ze weten, of ze lang gehuild hebben.

Gijs: Ja, heel lang. Tot aan school heb ik gehuild.

Meike zegt: Ik niet. Nee, hoor, ik heb helemaal niet gehuild zelfs!

Ik vraag: Was je niet verdrietig dan?

Meike: Nee, want het was eigenlijk me broer ze poes. Van Joris.

Ik: Wat gebeurt er eigenlijk als je dood gaat?

Fleur: Dat weet ik. Dan gaat je velletje eraf en dan krijg je het heeeel koud.

Gijs: Als je maar lang genoeg wacht, word je een skelet.

Philip: Ja! Je wangetjes gaan er ook af en je ogen vallen eruit. Je hoofd wordt een schedel.

Marlijne: Dan halen ze je uit elkaar in stukjes en dan ga je in een kist of zoiets en dan ga je begraven.

Martin: Je gaat heel in de kist, hoor. En dan pas vergraven.

Donny luistert. Met verbaasd grote ogen kijkt hij de één na de andere spreker niet begrijpend aan.

Lars, naast zijn vriend Donny gezeten draait zich naar hem toe en zegt: Snap je het nou? Dat is allemaal de dood!

Donny zucht ervan. Hij zegt: Ik weet het wel, dat je dood gaat enzo, en dan begraven in de tuin van de kerk..... maar.... (met grote nadruk).... Wat is nou DE DOOD?

Ik: Tsja, dat is niet zo één twee drie uit te leggen.

Donny: Nee! Dat zie ik!

