



DE ROEPTOETER



Een goed gesprek 2 (met 5 en 6 jarigen uit groep 2)(oktober 2001) (logboek)

Jip heeft een te kleine tas. We mopperen er vaak over samen, met een knipoog natuurlijk. Op een goede dag zegt Jip:

Ik ga nu echt om een grotere tas vragen. Een tas zo groot als...als...(hij kijkt om zich heen)...als ...als deze klas.

Elias: Ja, dat is handig, want dan kunnen de bakken met eten en drinken er ook allemaal in.

Jip: Ik wil een nog groterdere tas. Zo groot als...als... de heeele wereld.

Joost: Je moet de hele ruimte nemen, dan heb je nog meer!

Ik: Wie weet iets nog groters dan de hele ruimte?

Loïs : Het heelalles, bedoel je zeker?

Joost: De ruimte, zeg ik toch. Daar zit het heelal al in. En zelfs de hele wereld er nog bij!

Jip: De ruimte is een slakkenhuis, zegt papa.

Jan: De ruimte gaat alsmaar door. Daar zit geen einde aan.

Marianne: En een slakkenhuis is juist heel klein, Jip. Daar passen wij niet eens in!

Ik: Kan je nog meer dingen bedenken, waar geen einde aan zit?

Nou, dat kunnen ze niet zo 1 2 3... Aan alles zit een einde, behalve dan aan de ruimte.

Keesje: Die is om-eindig!

Ik: Noem eens een paar dingen, waar wel een einde aan zit?

Dat gaat beter. We hebben al snel een hele opsomming: de klas, de school, de bakken met eten en drinken, de dag, de nacht,

Merlijn: En het leven.

Ik: Hoe heet dat?

Merlijn: Dat heet sterven. Ze trekt een heel plechtig gezicht.

Ik: kan je je voorstellen, dat het einde van iets het begin van iets anders is?

Nou, dat kunnen ze wel, hoor! Er komen voorbeelden als: het einde van de dag is het begin van de nacht en het einde van de nacht is het begin van de dag en het einde van eten is het begin van poep en ja hoor...het einde van drinken is het begin van pies....

Ik: Kan dood-zijn ook het begin zijn van iets?

Mark: Ja, van het leven daaroo (Hij wijst naar boven)

Ik: Wat is daaroo?

Mark: De hemel, natuurlijk, waar God woont...

Joost: God woont in mijn hart.

Jip: God woont in mijn gedachten.

Loïs: God woont in mijn herinnering. Ik denk, de mensen hebben God bedacht en ik kan me dat herinneren. Daar denk ik aan.

Jan heeft met grote verbazing geluisterd naar deze opmerkingen. Hij denkt even diep na en zegt dan: Als God daaroo woont, in de ruimte die het heelal is, dan is God zeker een slak in een heeeeeeel groot slakkenhuis.....

En daar kan even niemand een puntje aan zuigen.

